



## Avalonreis met Sam van De Lichte Wereld

3 t/m 8 mei 2021

Het magische Glastonbury, land van de priestersessen van Avalon.. Waar de geschiedenis van koning Arthur zich afspeelde en de oude religies nog levendig worden ervaren. Waar de Godin je naar Haar toe roept, je uitnodigt Haar heilige gebied te bewandelen.

We slapen de eerste drie nachten in een huis met 5 slaapkamers vlak bij het centrum van Glastonbury, waarbij alles heerlijk op loopafstand is. Vlak bij de voet van de Tor. We voeren rituelen uit, voorbereid en spontaan, in die prachtige omgeving.

De laatste twee nachten slapen we in Malbourough, waarvandaan we het indrukwekkende Stonehenge bezoeken tijdens zonsondergang -met speciale VIP passen zodat we tussen de heilige stenen mogen lopen. We brengen een dag door in de steencirkel van Avebury en omgeving. Met oa de boom van Tolkien, de oude pub The Red Lion, Sillbury Hill en West Kenneth Long Barrow.

Er is in deze reis voldoende tijd om je eigen gang te gaan, de indrukken te verwerken, te winkelen, te mediteren of te rusten. Uit ervaring weet ik hoe prettig dat is.

### Programma:

ma 3 mei aankomst, eerste kennismaking Glastonbury-stad, avond bezoek Tor

di 4 mei ochtend Chalice Well & Gardens incl meditatie, stadje verkennen/vrije tijd, middag, White Spring met water-ritueel

wo 5 mei Abbey met Maria Kapel (ervaar de ley-lijnen!), oude tuin en boomgaard, vrije tijd, Goddess House (boek een massage of orakelsessie!), bezoek Goddess Temple

Do 6 mei Vrije tijd, einde middag afscheid Glastonbury, inchecken Malborough, zonsondergang tussen de stenen van Stonehenge, met ritueel/meditatie

Vrij 7 mei Naar de Avebury: steencirkel, Sillbury Hill, de promenade van de priesters, the Henge Shop, Tolkien's boom – allemaal op loopafstand, 's avonds wandelen in Malborough

Zat 8 mei Vertrek

*Zie volgend blad*



## Praktische informatie

Data 3 t/m 8 mei

Reissom € 717,- op basis van een gedeelde kamer (2 eenpersoonsbedden in een kamer)  
of € 777,- als je een kamer voor jezelf wilt

Inclusief overnachtingen, alle entrees, transfers binnen Engeland, rituelen

Exclusief De reis naar Engeland, maaltijden, reisverzekering en annuleringsverzekering (regel deze zelf)

Aanmelden via [Sam@DeLichteWereld.nl](mailto:Sam@DeLichteWereld.nl)

Na aanmelding krijg je een factuur voor een aanbetaling van 150,-. Na betaling hiervan is jouw plekje verzekerd. De restfactuur krijg je rond 1 april. Mocht de reis niet door mogen gaan vanwege maatregelen rondom Covid dan krijg je je aanbetaling terug.

Mocht je moeten annuleren: als je je afmeldt voor 28 februari dan krijg je 75,- terug, als je daarna afmeldt niets, ivm kosten die gemaakt worden die niet restitueerbaar zijn. Als er iemand anders wordt gevonden die in jouw plaats gaat dan krijg je jouw aanbetaling helemaal terug, op € 25 administratiekosten na.

Bij 4 deelnemers gaat de reis door, het maximaal aantal deelnemers is 7. 😊  
Goddess is calling.. let's make some magic!

